



av Emma

Om författaren

Namn

Emma

Ålder

9 år

Intressen

Vara ute med kompisar

Böcker som jag blivit intresserad av

Syster varg av Anette Skåhlberg

Tidigare utgivning böcker

Den magiska dörren

Tack till

Josef Salin



Om boken

Vanessa är 10 år. Hon plågas av Abina men långt ner i skolan så finner hon hämnd, men hennes elaka lärare måste alltid komma och förstöra.

Kapitel 1: Ljuden

Vanessa diskade efter hemkunskapen. Helt plötsligt hörde hon ett ljud, som dunkandet på en trumma. Då sa hon till sin kompis som hette Molly:

- Hörde du det där?
- Vadå? sa Molly.
- Den där trumman.

De fortsatte att diska. När Vanessa vände sig om höll Abina på att skvätta diskmedel på Vanessa. Då kom deras hemkunskapslärare. Just då höll Vanessa på att skvätta tillbaka på Abina. Då sa deras lärare Josefin till Vanessa att hon skulle sluta upp med det. Josefin var sträng och orättvis tyckte Vanessa. Hon satte sig och surade. Sen hörde Vanessa ljudet igen.

Kapitel 2: Rädslan

Vanessa och Molly skulle gå till maten. Abina trängdes. Vanessa sa till Abina att hon skulle sluta att trängas. Då kom fröken och sa till Vanessa. Molly sa att det var Abina som trängdes. Då fick dom båda skäll. Vanessa och Molly blev så arga att de ville slå till fröken. Vanessa satte sig i ett hörn.

Då såg Vanessa och Molly skolans tidning.

Abina satte upp löpsedlarna till tidningen. Vanessa frågade vad det stod. Då sa Abina:

- Kan du inte läsa eller?

Vanessa gick till den snälla fritidsledaren Josef. Hon berättade allt som hänt och fick kakor som tröst.

Kapitel 3: Affis Chen

Efter att hon ätit gick hon förbi affischerna, men en affisch var jättekonstig. Det stod:

Inget hänt

Allt är normalt

Du ska inte prata med kompisar. Titta inte på t.v.

Vanessa pillade på den. Sen kom en fröken och sa:

- Vad gör du?

Vanessa blev så rädd att hon ryckte loss affis Chen. På baksidan stod det:

Monster i källaren

Fara gå inte ner i källaren

Kapitel 4: Upptäckten

Vanessa var tvungen att gå till rektorn. Hon trodde att det var något allvarligt men rektorn sa att hon skulle hämta papper till klassen. Då gick hon till källaren och då såg hon en stor, hårig, tjock varg. Det var ingen vanlig varg för magen så ut som en stor trumma.

Hon blev rädd, men hon kunde inte röra sig ur fläcken. Hon bara stod still. Då kom en av hennes lärare och sa:

- Vad händer där nere?
- Inget, svarade Vanessa.

Han kom ner men då var monstret borta. Hon och läraren gick upp igen.

Kapitel 5: Dikten

På väg ut på rast så lekte de kull. Då krockade Vanessa med en stolpe. Sen när hon vaknade så var hon hos skolsystemen. Hon såg en dikt. Det stod så här:

Monster är dumma
Och dom kan inte trumma
Dom som tror på monster
är knäppa och dumma
monster finns inte
Dumtrumma

Då blev Vanessa helt röd i ansiktet. Då kom Abina och sa:

- Du tomat. Vad har hänt puttefnask?

Kapitel 6: Boken

Vanessa var så ledsen så hon gick till sitt favoritställe. Det var såklart biblioteket. Där träffade hon Abina. Abina sa:

- Har du tvättat bort tomatnyllet?

Vanessa frågade varför Abina var i biblioteket.

- Ska du skita i.

Då gick Vanessa in till biblioteket och mumlade:

- Då ska vi se. Jag behöver läsa på lite om vargar.

Hon hittade en bok om vargar och började läsa.

Det stod nästan ingenting i boken, men hon såg resterna av en sida som var utriven.

Plötsligt såg hon någon skynda ut ur biblioteket och slänga något i papperskorgen.

Vanessa gick till papperskorgen och plockade upp ett skrynkligt papper. Det var sidan om vargen som fattades i boken. Hon läste:

Vargen är ett hunddjur. Den kan väga 35-55 kg. Vargen äter kött från älg, hjort och ren. Den kan bli 8 år i naturen och 18 år i djurpark. Baktassen är större än framtassen.

Vanessa slutade att läsa. Hon hade fått tillräckligt med information.

Kapitel 7: Blandningen

Nu var det dags för hemkunskap igen och Vanessa jobbade med Molly. Men Molly var sjuk. Det var Abinas jobbarkompis också så då fick Abina och Vanessa jobba tillsammans. Innan hemkunskapen hade Abina varit extra dum. Vanessa tänkte att hon skulle ta monstret och skrämma skiten ur Abina. Vanessa tänkte göra en blandning så hon kunde locka fram monstret.

Det här var hennes recept:

Ett grässtrå
Ett hårstrå av den elakaste personen
Älgblod
Älgmatta

Du ska göra så här:
Klipp en bit av älgmattan.
Blanda den med älgblodet.
Lägg i hårstrået och grässtrået

"Vargen äter kött från älg" hade det ju stått i boken.

Vanessa ångrade att hon gjorde ett så krångligt recept så hon hoppade över blodet och mattan. Hon smög försiktigt till Abina och rykte av ett hårstrå från hennes huvud. Hon hämtade ett grässtrå och la allt i röd målarfärg istället. Det fick duga.

Kapitel 8: Hämnden

Vanessa hade en plan för att locka ner Abina till källaren. Hon skulle använda sin blandning.

Hon skulle reta Abina så att hon jagade henne.

Vanessa sa till Abina:

- Du kan inte ta mig, för du är så ful ha ha ha!

Då blev Abina röd i ansiktet. Hon jagade Vanessa ner till källaren. När Abina och Vanessa kom ner till källaren så ryste Abina. Framför henne så stod monstret. Då gick Vanessa och matade monstret med blandningen. Trumvargen gillade maten och trummade nöjt och belåtet på sin mage. Vanessa sa kaxigt:

- Vill du klappa?

Abina blev så rädd att hon kissade på sig. Nästan hela klassen som hade kommit ner såg henne. Dom hade hört trummandet. Dom skrattade åt Abina. Sen kom Abina fram till Vanessa och sa:

- Jag ångrar att jag har varit så dum.

Alla fortsatte att skratta åt Abina.

Kapitel 9: Sanningen

Ett år senare så gick Vanessa på cirkus med Abina och Molly.

Det kändes bra att de var kompisar. Hon satt och tänkte på vad som hände för ett år sedan.

Hur hon kom på att Josef hade skrivit affischen där det stod att ingenting hade hänt. Han var den enda som visste om monstret. Josef hade inga vänner så han skrev det. Men dom som skrev skolans tidningar skrev det där om monstret. Josef hade hittat monstret i skogen. Molly frågade:

- Hur vet du det?

Då sa Vanessa att Josef berättade det. Att han hade skrivit allt för att han inte ville att dom skulle ta monstret. Skoltidningen hade skrivit "monster i källaren". Det var dom som hade tagit reda på allt och fått hjälp av den elaka Josefin. Josefin hade läst på om vargar på biblioteket. Redaktionen och Josefin ville få bort Josefs konstiga varg. Därför hade hon slängt sidan ur boken så att ingen kunde lära sig om vargen för att hjälpa den.

Så sa Molly:

- Tyst, föreställningen har börjat. Det ska bli kul att se föreställningen.

Då sa Abina:

- Nä, inte så kul.

Men då kom Josef och satte sig bredvid Vanessa och sa till henne att han trodde att monstret hade det bra. Då kände Vanessa hur det pirrade i magen.

Cirkusdirektören sa:

- Mina damer och herrar, nu börjar föreställningen.

Gissa vem som var bäst på cirkusen? Det såg ut som en varg som kunde spela trumma...

Slut