



Monstret av Philip

Om författaren

Namn

Philip

Ålder

10 år

Intressen

Flygande saker

Böcker jag inspireras av

Skogens systrar av Petrus Dahlin

Om boken

Boken handlar om en kille som heter Axel. Axel har en dum lärare som heter Arga Eva och en dum klasskompis som heter Jakob. Men det finns också en lärare som är snäll mot Axel. Han heter snälla Uffe. Och så finns det en sak till...



Kapitel 1: Ljuden

Axel hörde ljud från källaren. Axel var rädd. Han var i klassrummet och försökte koncentrera sig på kemiuppgiften. En kvart senare hörde Axel ljudet igen. Han frågade Arga Eva, hans lärare om hon hörde.

- Sätt dig och experimentera, sa hon.

Jakob garvade. Inombords var Axel ledsen.

Kapitel 2: Rädslan

Axel var på väg till gympan. När han var framme gick han på toan.

När han kom ut var alla i gympasalen. När Axel hade satt på sig sin högra strumpa hörde han ljudet igen. Axel darrade av skräck.

När han kom in i gympasalen kom Jakob. Jakob sa:

- Du är sen.

Axel ville bara sparka till Jakob. Axel kom sist till klassrummet.

Arga Eva blev arg. Jakob flinade. Tjugo minuter senare gick Axel på toa. Axel hörde någon komma. Det var bara snälla Uffe. Han gav Axel en karamell med jordgubbssmak. Axel tyckte den var god. Han sa tack.

Kapitel 3: Affischen

Axel såg en kille som satte upp affisch på väggen.
Han gick och kollade. Det stod:

Skolaffischen

Det är en helt vanlig dag.

*Det är en helt vanlig dag så ni behöver inte läsa tidningen
eller titta på tv. Oroa er inte för någonting.*

Axel kom åt affischen.
Affischen vände håll och på baksidan stod det:

Dödats av okänt djur

En 27-årig kille har dödats av ett okänt djur.

Det okända djuret är inte hittat. Militärer försöker hitta djuret.

Axel blev ännu räddare.

Kapitel 4: Upptäckten

Axel hörde ljudet. Han blev rädd. Han frågade Arga Eva om han fick gå på toa. Arga Eva sa:

- Okej, om det går fort.

Axel gick långsamt i den långa hallen. Men han hade lurat Arga Eva. Han sprang fort ner i källaren. När han var i källaren hörde han något som lät. Han blev ännu räddare. Axel sprang fort upp för dom långa trapporna. När han kom till klassrummet sa Arga Eva:

- Vad lång tid det tog.

Axel sa inget. Jakob kom och sprang fort förbi Axel. När Axel gick ut på rast så gick han ner i källaren. Då såg han monstret. Monstret var lurvigt, brunt och gult och ungefär en och en halv meter långt. Monstret såg ut som en tiger med jättetänder. Monstret rörde sig fort. Axel var jätterädd. Han trodde att hans tid var ute.

Men då kom snälla Uffe med ett lassot. Han tog tigern med huggtänder med sitt lassot. Uffe och Axel hann precis springa iväg och låsa dörren innan de hörde hur monstret slet sig fri från lassot.

Kapitel 5: Dikten

Axel skrev i matteboken. Plötsligt tappade han pennan. När han tänkte ta upp pennan så såg han en lapp som satt under hans bänk. Det var en dikt. På dikten stod det:

Monster är ett påhittat djur.
Den som tror på monster är en tönt
Visst är det fånigt, eller hur?
om vi slapp er vore det skönt.

Axel brydde sig inte så mycket eftersom han visste att det fanns ett monster i skolans källare.

Kapitel 6: Boken

Idag skulle Axels klass gå till biblioteket.
På vägen dit kom han på att han kunde läsa på om sabeltandad tiger.

I boken stod det:

En sabeltandad tiger heter egentligen smilodon. En smilodon kan bli ungefär en och en halv meter. Dess hörntänder är cirka 15 cm långa och dom äter kött.

Kapitel 7: Varningen

Till lunch blev det kött. Axel tog lite åt monstret. Efter lunchen gick alla ut på rast utom Axel. Han gick ner i källaren.

Han la ut köttet på en rad. Sen la han sin mobil på filmning fast man inte fick använda mobilerna i skolan. När Axel visade Jakob blev Jakob jätterädd. Jakobs röst darrade. Jakob lovade att aldrig vara dum igen. Axel blev glad.

Kapitel 8: Hämnden

Nästa dag i skolan skulle Axel gå in i skolhallen men då hoppade Jakob fram och skrämde Axel. Axel hoppade till och Jakob skrattade.

- Igår lurade jag dig, sa Jakob åt Axel.

På rasten gick Axel ner i källaren men först gick han upp i matsalen och tog gamla rester och lockade upp monstret i klassrummet. Jakob var alltid först så Axel skrämde Jakob jättemycket. Jakob lovade att han skulle vara snäll om Axel inte skulle visa monstret igen.

Kapitel 9: Sanningen

Axel skulle gå ner i källaren ingen men då var inte monstret där. Axel blev orolig. Han sprang sitt fortaste upp för dom långa trapporna. När han hade kommit upp för dom långa trapporna såg han en bil. På den avlånga bilen stod det Monster. Axel insåg att monstret var inne i bilen.

Några månader senare hade Axel glömt bort monstret. Efter ett år gick Axel på zoo med Jakob. De var vänner nu. Då såg dom monstret och de vinkade. Monstret vinkade tillbaka och de mindes allt som hade hänt. Arga Eva hade sagt till polisen att hon hade tagit ett tigerägg från ett zoo och experimenterat med ägget. Men monstret växte så mycket så att Arga Ava fick lägga ner monstret i källaren. Det var snälla Uffe som hade varnat men det var Arga Eva som skrev dikten och vände på Uffes varningsaffisch.

Axel kände sig lycklig. Nu behövde han inte oroa sig för monstret.

Axel och Jakob vinkade hejdå till monstret.